

De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie

Irak

Hoofdstad	Bagdad
Inwoners	ca. 27,5 mln (2007)
Staatshoofd	President Jalal TALABANI (sinds 6 april 2005) Premier Nuri al-MALIKI (sinds 20 mei 2006)
Geografie	Het grenst in het zuidoosten aan de Perzische Golf en verder met de klok mee aan Koeweit, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië, Turkije en Iran
Talen	Arabisch, Koerdisch (Sorani officiële taal in Koerdische regio), Assyrisch en Armeens
Etniciteiten	75-80 % Arabieren, 15-20 % Koerden, 5 % Turkmene, Assyriërs en anderen
Religies	97 % Moslim 97% (60-65 % Shi'iten, 32-37 % Soennieten), 3 % Christenen
Belangrijke data	3 oktober 1932 Onafhankelijkheid republiek Irak 1979 Saddam Hoessein aan de macht: schrikbewind 1980-1988 Bloedige oorlog met Iran In 1988 werden er nog 182.000 koerden vermoord en 4000 dorpen met de grond gelijk gemaakt 2 augustus 1990 viel Hoessein Koeweit binnen 1990-1991 Golfoorlog 28 June 2004 Coalitie Provisionele Autoriteit overlegde soevereiniteit aan de Irakese interim regering
Bijzonderheden	Koerdische autonome regio onder druk Koerdische provincies zijn Dahuk, Arbil (met hoofdstad Arbil) en Sulaymaniya
Aandachtspunten	- Gezondheidszorg in Noord-Irak is verslechterd. In de hele regio is een tekort aan medisch specialisten. Voor specialistische behandelingen gaan patiënten vaak naar Centraal-Irak (MinBuZa) - Er rust een stigma op psychiatrische problemen: je bent gezond of je bent gek - Traditionele opvattingen over de rol van de man en de rol van de vrouw: de man zorgt voor het werk en het geld en de vrouw voor het huishouden - Jongens en meisjes krijgen gescheiden onderwijs - Ouders regelen het huwelijk - Jongetje krijgen heeft de voorkeur ivm voortzetten familietraditie - Opvoeding: kinderen moeten hun ouders gehoorzamen - Gastvrijheid staat hoog in het vaandel - Groot verschil tussen stad en platteland, moderniteit en traditie
Behandeling	- De familie speelt vaak een grote centrale rol bij individuen (grootfamilies) - Acculturatieproblemen mogelijk bij opvoeding kinderen (gehoorzaamheid) - Vrouwen vaak ondergeschikte of onderdrukte positie in het gezin - Jongeren vaak ondergeschikt aan ouderen
Organisaties in NL	Faris Al-Wasity, voorzitter Iraakse Vereniging Drenthe, Rhonepad 52, Assen farisalwasity@hotmail.com, tel.: +31 (0)592 354496, Mob: +31 (0)611352902.

